

For enden af et eventyr

Kor

- sange til verden -

Jøn Nordmand Øttasson
Arr: Flemming Berg

♩=146 **INTRO**

D



VERS 1

Jeg.



— var ik' så gam-mel da jeg hørt' om det de snak - ke-de om var - me men



jeg var født i reyk - ja-vik— Jeg troed'— på hvad de sag-de lag-de



mit tøj gik nøg - en ud på is-en for det ik-ke skul-le væ - re løgn—



Og jeg faldt— jo lig' i sø-en og røg ned til bund'n hvor jeg så—



— så man - ge fisk som hav - de plas - tik i mund'n så jeg spurg



- te dem— Ja jeg spurg - te dem Er vi

OMKVLÆD 1



født for en-den af et ev - en-tyr— Er rej - sen ved at en - de Fin-des ve-jen ik



- ke mer Er vi født for en-den af et ev - en-tyr— Er rej

33 G

- sen ved at en - de Fin-des ve - jen ik - ke mer

37 Em G D

Fin - des vejn' ik - ke mer'— En dag

VERS 2

41 D

tog vi til spa-nien' med et kær-pe skib Kap-taj - nen han var fuld_ og vi

44 G D

mis-te-de en mas-se ben-zin— Li - ge ned i van-det til et

48 G

mars-vin Som tak - ke-de for mad for han var fær-dig med at snif-fe lim—

52 Em

Jeg hop - pe-de i van-det og var med til fest Hvor jeg sku'

55 Bm

drik' en li - ter ol - lie' som den førs - te test— Og de spurg

57 G A⁷

- te mig— Ja de spurg - te mig

OMKVLÆD 2

60 a tempo D

Er vi født for en-den af et ev - en-tyr— Er rej - sen ved at en - de

64 G D
 Fin-des ve-jen ik - ke mer Er vi født for en-den af et ev-en-tyr_ Er rej

69 G
 - sen ved at en - de Fin-des ve - jen ik - ke mer

73 Em G D *poco rit.*
 Fin - des vejn' ik - ke mer'_

77 $\text{♩} = 120$ D **VERS 3**
 Jeg svøm - me-de til-ba-ge til mit eg - et land Be-steg

81 G
 - det størs-te bjeg for jeg var træt af at lig-ge i vand_ Halv

85 D
 - vejs op-pe kom jeg til et vand-fald Jeg så - mig ned ad kan-ten og ku'

88 G
 se der kom en kæm - pe hval_ Han svøm

91 Em
 - me - de mod strøm-men og kom op til mig_ Og han spurg

93 Bm
 - te om nu og - så jeg ku' fin - de vej_ Så jeg sang_

95 G poco accel.
A⁷

— til ham— Og han sang— til mig

98 **OMKVLÆD 3** a tempo ♩=146 D

Er vi født for en-den af et ev-en-tyr— Er rej - sen ved at en - de

102 G D

Fin-des ve-jen ik - ke mer Er vi født for en-den af et ev-en-tyr— Er rej

107 G

- sen ved at en - de Fin-des ve-jen ik - ke mer Er vi

111 Bm

født for en-den af et e-ven-tyr— er rej - sen ved at en - de fin-des ve-jen ik

115 Em D

- ke mer Er vi født for en-den af et e-ven-tyr— er rej

119 G rit.

- sen ved at en - de Fin-des ve-jen ik - ke mer

123 Em G D

Fin - des ve - jen ik - ke mer'—

VERS 1:

Jeg var ikke så gammel da jeg hørte om det
De snakkede om varme, men jeg er født i Reykjavik
Jeg troede på hvad de sagde, lagde mit tøj
Gik nogen ud på isen for det ikke skulle være løgn
Og jeg faldt jo lige i søen og røg ned til bunden
Hvor jeg så så mange fisk som havde plastik i munden
Så jeg spurgte dem, ja jeg spurgte dem

OMKVÆD:

//: Er vi født for enden af et eventyr
Er rejsen ved at ende findes vejen ikke mere ://
Findes vejen ikke mere

VERS 2:

En dag tog vi til Spanien med et kæmpe skib
Kaptajnen han var fuld og vi mistede en masse benzin
Lige ned i vandet til et marsvin
Som takkede for mad for han var færdig med at sniffe lim
Jeg hoppede ned i vandet og var med til fest
Hvor jeg sku drikke en liter olie som den første test
Og de spurgte mig, ja de spurgte mig

OMKVÆD:

//: Er vi født for enden af et eventyr
Er rejsen ved at ende findes vejen ikke mere ://
Findes vejen ikke mere

VERS 3:

Jeg svømmede tilbage til mit eget land
Og besteg det største bjerg
for jeg var træt af at ligge i vand
Halvvejs oppe kom jeg til et vandfald
Jeg kiggede ned af kanten og ku se der kom en kæmpe hval
Han svømmede mod strømmen og kom op til mig
Han spurgte om nu også jeg ku finde vej
Så jeg sang til ham, og han sang til mig

OMKVÆD:

//: Er vi født for enden af et eventyr
Er rejsen ved at ende findes vejen ikke mere ://
Findes vejen ikke mere