

Ønskeøen - Børneåbningen af Europæisk Kulturhovedstad - Århus 2017

Fællesbetegnelsen for alle Kommuner i Regionen er Ønskelandet. Vi er Region Midts eneste selvstændige ø-kommune. Derfor er det nærliggende, at Samsø's markering af åbningen af Århus 2017 for børn kaldes ØNSKEØEN.

Børneåbningen 20. januar er børnenes stemme for fremtiden. På Samsø er dagen d. 20. januar kulminationen af et kunstforløb, alle skole- og børnehavebørn har arbejdet med gennem efteråret. Det særegne ved at være barn af en ø kommer til udtryk i de kunstproduktioner, børnene har arbejdet med. Her er fotostadie med sommer og vinterbilleder af børnenes særlige Samsø. De yngste børn har fremstillet store drømmebilleder, der skæres ud til puslespil. Udstandsede, store gulvbrikker skaber et nyt fælles udtryk. Plexiglaskunst vil fylde Sambiosen, mens Lanterne fra de ældste elever vil lyse op. Drømmefangere fylder rummet og som kontrast kan elevernes digitale produktioner opleves på storskærme, ligesom der bliver kyndig introduktion til drømmeverdener, skabt i Minecraft.

Det fælles, overordnede tema for hele Regionen har været Ønskelandet. Hvilke ønsker og drømme har børn i Regionen for fremtiden.

Tilbage i august måned samledes 10 børn fra de 3 skoler på vores ø til en workshop i Viborg. Her dansede, sang og malede børnene udtryk til inspiration af og med Alberte Winding. Alberte har skabt en sang til Børneåbningen. Sangen hedder Barndomslandet og skal synges i alle kommuner ved Børneåbningen.

Dansehallerne i København har skabt en dans til sangen. Vores 10 skolebørn har lavet deres egen version af dansen, som danses for og med os alle på dagen.

Udover sang og dans er det fælles for dagen, Børneåbningen, at der indgår et særligt sted for børnene.

På Samsø har vi ønsket at samle alle vores børn til et fælles udtryk. Vi ønsker at give børnene oplevelsen af at være mange i et fællesskab. Vores "særlige sted" er Kanhave Kanalen. Kanalen forbinder os med verden, forbinder os med vores historie i forfædrenes fodspor, peger mod Regionen og Århus og samtidig forbinder den vores børn fra både Nordøen og Sydøen.

Børneåbningen indledes med et morgengry for alle skole- og børnehavebørn. Alle børnene vil vandre i et lysbånd gennem en Kanhave Kanal i mørke, oplyst af Lanterne, som eleverne har lavet. I vandringen oplever børnene en stemning af levende poster, der giver en særlig sanseoplevelse. Et stort antal frivillige er med til at give børnene en særegen oplevelse. Vi vil give børnene et fællesskab midt på Samsø, hvor både mørke, ild, hav og lys bliver ingredienser til en stemningsfuld event.

Børnene vandrer gennem Kanalen. Derfor bremses trafikken kortvarigt cirka kl. 8.05 og igen kl. 8.45. Hjemmeværnskompagniet er med ved morgengryet. De hjælper med at holde trafikken på behørig afstand i de minutter. De anviser parkering for alle interesserede, der gerne må deltage i eventet i stilhed. Andægtigheden opleves, når vi giver hinanden stilheden i morgengryet. Børnene slutter morgengryet med at skabe et levende Samsøkort på strandengen mod Århus.

Dagen fortsætter i Sambiosen, Kultursalen og Biblioteket. Busser fra Malling befordrer alle børn til Tranebjerg. Rammerne er vores fælles, flotte nye kulturcentrum, som her bliver omdannet til et Barndomsland. En messe af boder, hvor børn giver deres bedste af kreative og sjove oplevelser til hinanden. Sang og dans indleder de to officielle indvielser, hvor kunstudstillingen samler børnenes arbejde gennem efteråret. Bibliotekets "røde løber" fyldes med gulvpuslespil, som hvert yngre barn har givet sit eget udtryk med drømme og håb. Forfatteren, Brian Ørnboel fortæller halfdanske ordrim for børn og barnlige sjæle.

Biblioteket er åbent for betjening, selvom rammen er forandret for en dag og børn fylder rummet.

Mad forbinder os også den dag. Børn og voksne har lidt let mad klar til os, ligesom kaffe og en sød overraskelse vil mætte vores sanser.

Vi håber, at Børneåbningen må give Samsø - børnene en følelse af at være sammen og fortælle Århus, at også barndomslivet på vores ø er fyldt med fællesskab og kultur.

Velkommen til at kigge forbi og opleve Samsøs barnedrømme og håb for fremtiden - som børn af en ø.